



2026 Camperroute door Scandinavië

Voor Jan en Marieke

Denemarken · Zweden · Noorwegen

Livcamp.nl

Welkom Jan en Marieke,

Wat bijzonder dat jullie samen op pad gaan voor deze reis door Denemarken, Zweden en Noorwegen. Voor jullie ligt een route vol kustwegen, stille bossen, kleurrijke havenplaatsen, indrukwekkende fjorden en lange zomeravonden waarop de dag maar niet lijkt te eindigen.

Met Livcamp geloven we dat een camperreis niet draait om zoveel mogelijk kilometers maken, maar om het onderweg zijn. Om die onverwachte stop bij een uitzichtpunt. Een wandeling na het avondeten. Een kop koffie met uitzicht op het water. Of een plek waar jullie besluiten toch nog een nachtje langer te blijven staan.

Daarom hebben we deze route met veel aandacht samengesteld. De etappes zijn logisch opgebouwd, met voldoende ruimte om onderweg te genieten, spontaan af te slaan of juist even helemaal niets te hoeven. Zie dit routeboek niet als een strak reisschema, maar als een persoonlijke reisgids die jullie helpt om het meeste uit deze bijzondere reis te halen.

Van de historische straatjes van Ribe tot de Noorse fjorden en van Zweedse meren tot kleine vissersdorpjes aan de kust: iedere dag brengt weer een nieuw landschap, een nieuw uitzicht en nieuwe herinneringen.

Neem de tijd, volg jullie eigen tempo en laat je verrassen door Scandinavië. Juist de momenten die niet gepland zijn, blijken achteraf vaak de mooiste van de reis. Ik wens jullie een ontspannen reis, veilige kilometers en vooral veel mooie momenten samen.

Met enthousiaste groet,
Jullie persoonlijke routeplanner voor mooie camperavonturen

Melanie



[Route openen](#)

Jullie reisroute

Denemarken, Zweden & Noorwegen
2.928 km | 39 uur rijden



Van Veenendaal, Utrecht, Nederland
Naar Ribe, Southern Denmark, Denemarken
Aantal km 640 km
Adres Ribe Camping, Farupvej 2,
6760 Ribe, Denemarken



[Open route in Google Maps](#)

Dag 1

Veenendaal naar Ribe

De reis opent met een echte verplaatsingsdag: Nederland uit, Duitsland door en richting de Deense westkust. In Ribe schakelt het tempo direct terug naar baksteenstraatjes, avondlucht en Waddenzee.

Over de route

Deze eerste dag staat volledig in het teken van aankomen in Scandinavië. Jullie rijden vanuit Veenendaal via Duitsland naar Zuid-Denemarken, met onderweg vooral snelwegkilometers, koffiestops en het gevoel dat de reis langzaam loskomt van thuis. Na Hamburg wordt het landschap opener en vlakker; windmolens, akkers en brede luchten nemen het over. Ribe is bewust gekozen als eerste rustpunt: historisch, overzichtelijk en dichtbij de Waddenzeekust. Na een lange rijdag hoeven jullie niet meer verder te zoeken, maar kunnen jullie de camper neerzetten, iets eenvoudigs eten en in de avond nog even door de oude straatjes lopen.

Praktische info

Ribe Camping heeft stroom, water, sanitair en camperplaatsen. Supermarkt en restaurants liggen in of rond Ribe. Honden meestal welkom volgens campingregels. In juli reserveren sterk aanbevolen; geschikt als praktische eerste nacht.

Overnachten in Ribe

Ribe Camping ligt net buiten het oude centrum en is praktisch voor een eerste nacht met een half-integraal. De camperplaatsen zijn overzichtelijk, met stroom en moderne servicegebouwen dichtbij. Na een lange rijdag is het prettig dat jullie niet midden in druk stadsverkeer hoeven te manoeuvreren, maar wel gemakkelijk naar Ribe kunnen lopen of fietsen. De ligging bij de Waddenzee geeft direct ruimte: brede lucht, lage zon en een rustig Deens begin. Deze plek is gekozen omdat hij betrouwbaar, campervriendelijk en logisch ligt voor de bruggenroute naar Zweden.

Ribe en de Waddenzee

Ribe is een van die plaatsen waar de reis meteen karakter krijgt. Jullie lopen door smalle straten met oude gevels, langs het Domplein en kleine winkels die 's avonds langzaam sluiten. Wie nog energie heeft, rijdt of fietst richting de Waddenzee voor licht boven slikken en graslanden. Het centrum is compact genoeg voor een korte wandeling na aankomst, zonder dat het voelt als een extra programma. Dit is vooral een dag om te landen: benen strekken, boodschappen aanvullen en het Scandinavische ritme toelaten.

Niet overslaan

Een avondwandeling langs de oude straatjes rond de Dom van Ribe.